



GLUD, RAARUP, SKJOLD OG HJARNØ LOKALARKIV

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 18. marts 2019 kl. 19.00-21.00, DagliBrugsen, Glud-Nørby

21 deltagere.

Velkomst ved Iris Just Pedersen

Dagsorden

1 Valg af dirigent

Bestyrelsen forslag: John Madsen blev valgt.

2 Styrelsens beretning

Iris Just Pedersen aflagde beretning.

3 Regnskab

Lars Lundsgaard fremlagde regnskab, der viser overskud for 2018 på 2852,21.

4 Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5 Valg af medlemmer af styrelsen

Else Fogt, Peter Altenborg og Jytte Justesen er på valg. Alle 3 blev genvalgt.

Jørn Christiansen og Laurits Thanning Lauritsen valgt som suppleanter.

6 Eventuelt

Efterlysning af viden om KB Danmark set fra luften, stedfæstning

Deltagere fortalte på Iris' opfordring om deres interesse for lokalarkivet.

Der blev bl.a. spurgt om følgerne af persondatalovgivningen.

Efter generalforsamlingen fortalte mangeårig frivillig ved og æresmedlem af Lokalarkivet, Jørn Christiansen fra Glud om sin tid som elv ved Glud Mejeri i 1940'erne.

Jørn startede som mejerielev ved Glud Mejeri 1. maj 1943 kl. 4. Han startede dagen med at klargøre jungere til kuskene. Derefter skulle han fyre, så der var tryk på dampmaskinen, når mælkekuskene kom retur. Dampmaskinen stoppede kl. 10, derefter var der rengøring. Syrekarret var så stort at en mand kunne stå oprejst i det. Dagens skummetmælk skulle syrnes til næste dag. 11.30 frokost.

Der blev fyret med halm fra brunkul og tørv duede ikke. Halmen kom fra Jensgård, 1 læs ad gangen på grund af brandfare.

Første lørdag hver måned var der bal i forsamlingshuset kl. 13-18. Jørn skulle fyre og måtte tage en vals med kosten. På Nordbakken var der en der solgte vin/spiritus til 3.10 pr flaske. De unge lå på græsset ved mejeriet.

Den ene dag lignende den anden. Hente halm og fyre, hente halm og fyr Det kunne være svært at styre halm på trillebøren, når det blæste. Fejning og grusning foregik uden overtøj og bare ben i træskoene

Omkring jul blev der talt om indkvartering af tyske soldater, men det døde stille ud. Midt januar begyndte de at læsse halm af ved forsamlingshuset, og 3 dage senere kom en busfuld soldater der slæbte halmen ind og fordelte det overalt i huset. Mejeriet fik besked om, at de skulle have officerer boende, og de skulle bruge gården til eksercerplads. To østrigske officerer kom til at bo på kvisten lige ved siden af Jørns værelse. Nogle dage senere kom resten af 2 divisioner fra Østfronten sjokkende og tog Sønderbakken i besiddelse. De var i en sørgelig forsamling snavsede og pjaltede.

Der var vagtposter ved officererne og dermed også Jørns værelse. Han kunne gennem vægen høre deres radio med Achtung-meldinger og militærmusik. Tyskerne havde 4 russiske krigsfanger om oppassere i russiske uniformer (donkosakker). De kom til Jørn og tiggede Milch Butter Sahne, men Jørn måtte

ikke hjælpe. De tyske soldater var aldrig af tøjet. Ca 500 mand til 2 toiletter, så de gravede hullerne i haverne omkring mejeriet.

Juleaftensdag 44 kl.14.30 juleklokken hørte Jørn julen blive ringet ind på vej hjem fra Jensgård med halm. Ved forsamlingshuset sang tyskerne smukt toastemigt Stille Nacht heilige Nacht. Det jog krig og ufred bort en lille stund.

Julen og nytåret forløb stille og roligt, men i januar begyndte man at tænke på om det var ved at være slut. Flyene der havde bombet i Tyskland kom ind over Horsens fjord. Man håbede på at amerikanerne kom før russerne.

På mejeriet kørte det, som det plejede - hente halm – fyre - hente halm – fyre-

Den 1. maj forlød det at Hitler var faldet i spidsen for sine tapre soldater. Det betød forstærkning af vagterne, der var frygt for tæppebombning.

Efter frihedsbudaskabet den 4. maj var det ned med mørklægningsgardinerne. De ville have brændt dem ved forsamlingshuset, men der var dobbelt vagt, så det blev i haven ved mejeriet. Den 6. om aftenen blev tyskerne ved Snaptun afvæbnet. Englænderne kom til Glud den 7. Tyskerne blev opstillet på Sønderbakken og afvæbnet. Derefter vandrede de mod grænsen, hvor det sidste de havde af militært udstyr blev afleveret

Lidt fakta:

Løn 29 kr. om måneden. 2,75 i sygekassen selv betale.

Arbejdstid 4-22 – Jørn var fritaget for regnskab, da han skulle fyre sent om aftenen.

Elevtid 4 år. 1-2 år almen. 3. år smør i Isager 4. år ost i Barrit – hang over karret for at lave ost – mejeristens sved gør osten fed

Ved snestorme leverede bønderne selv mælken.

Mejeristerne havde ry for at være omsværmede.

Aftenen sluttede med at John Madsen præsenterede ideen bag arkivets nye logo, som han har tegnet.